



# Peters Julekalender



# Det går helt godt



Jeg kan godt li' at gå i skole her i Ringe. Det var slet ikke så slemt at begynde i den nye klasse, som jeg havde frygtet. Jeg synes, de var flinke alle sammen og vores klasselærerinde hedder Cecilie la Cour og hun er rigtig sød.

I sidste uge skulle vi skrive en stil, og vi måtte selv bestemme, hvad den skulle handle om. Jeg skrev selvfølgelig om, hvordan vi legede vikinger i Sallinge. Frk. la Cour pakkede alle vores stile ind i noget plastic, så de lignede små hæfter. Min historie blev læst højt for resten af klassen og jeg var rigtig stolt. Det var osse det første, jeg fortalte mor, da jeg kom hjem fra skole den dag. Hun smilede til mig og sagde, at det var godt, at det gik godt i den nye skole.

Jeg er ved at vænne mig til, at vi nu bor i et lille hus her i Ringe. Selvfølgelig tænker jeg tit på Sallinge og alle mine gamle skolekammerater. Jeg har godt nok været cyklende til Sallinge en enkelt gang, for at lege med Per, men det var alligevel lidt anderledes end det plejede. Lige som vi legede så godt, måtte jeg til at cykle tilbage til Ringe. På vejen hjem blev jeg lidt ked af det, men da jeg nåede Gestelev, var det gået over. Mor sir', at jeg ikke skal tænke så meget på, at jeg savner i Sallinge, men prøve at få det godt i Ringe. Det kan jeg godt forstå, men det er nu ikke så let. Heldigvis leger jeg godt med drengene på vejen. Allerede samme aften, som vi flyttede ind, bankede en dreng på døren og spurgte, om vi skulle lege. Det var Peter, ham og hans bror Jørgen bor på den anden side af vejen og deres far er graver. Det kunne vi jo ikke, men næste dag var vi allerede i gang med at lege. Vores lille have støder op til Ringe Friluftsbad og Peter viste mig, hvordan man fra vores have kunne kravle gennem et hegn og komme gratis ind. Friluftsbadet er godt nok lukket nu, men det kan jeg jo prøve, når det bliver sommer. Hvis jeg tør?

Nede for enden af vejen bor Kåre og hans mor. Han er bare så sjov at lege med, for han har altid en masse gode idéer. Nede i hans kælder er han ved at lave en sæbekassebil. Han har ikke fået hjulene sat på endnu, men han har malet selve vognen rød. Jeg er sikker på, at den bliver flot. Kåre mener osse, at vi skal lave indianerhytter inde i den lille bøgeskov oppe bag tennisbanen. Så det går vi i gang med i morgen efter skole. Nej, det gør vi for resten ikke, for jeg har fødselsdag i morgen. Jeg bliver 10 år og så er jeg en stor dreng. Moster Ellen kommer og besøger os, og det glæder jeg mig til, for hun er lærer og rigtig god at snakke med. Hun giver mig tit bøger i gaver, så jeg er lidt spændt på, hvad hun har fundet på. Jeg er blevet rigtig god til at læse, det synes jeg i hvert fald selv. Jeg har lige læst en

bog om Robin Hood, som jeg lånte af Henry, og han lånte Stendolken af mig. Jeg har ikke fået den tilbage endnu, selv om han siger, at han har læst den.

Jeg synes, at der sker noget hele tiden her i Ringe. Den anden dag var jeg med mor og far til skolefest. Vi sad inde i den store gymnastiksal og Amdi Pedersen bød os velkommen og så var der skolekomedie. Det var helt fantastisk og det var lige noget for mig. Jeg har godt nok været i Odense Teater og set ”Nøddebo Præstegaard”, men det her var næsten lige så godt. Stykket handlede om H.C. Andersens historie fra han var en lille dreng i Odense til han blev en berømt digter. Det var de store elever, der opførte teaterstykket og det gjorde de rigtig godt. Bagefter var der kaffe for de voksne og vi børn dansede rundt i gymnastiksalen. Jeg



dansede to gange med Jette og hun er bare så sød. Jeg har ikke leget med hende, fordi hun bor nede i byen, hvor hendes far er bager. Det var lidt ærgerligt, da mor kom og sagde, at nu skulle vi hjem, for jeg skulle jo op og i skole næste dag.

Far arbejder tit om aftenen på Lactosan og kommer sent hjem. Så hænger han sit arbejdstøj af en slags plastic op inde i badeværelset og det lugter virkelig ækelt, når jeg om morgenen skal ind og vaskes. Far snakker ikke så meget om sit arbejde, jeg ved ikke helt, hvor glad han er for det. Jeg håber virkelig, at vi kan blive boende i Ringe. Jeg går i klasse med Allan og hans far har været mejerist, men nu er han pedel på skolen. Da jeg fortalte far det, sagde han, at han i hvert fald ikke kunne tænke sig at lave noget, der ikke havde med mejeri at gøre.

## Skolen, som den ser ud i dag

Det er Amdi Pedersen bolig til højre, og som lå i selve skolegården.  
Jo, det er ham, der er far til Tvinds grundlægger.



## Skolefesten

En af lærerne havde skrevet og tegnet et program til skolekomedien "Jeg vil være berømt".



## Kladdehæfte til Geografi



Hæftet bestod af gennemsigtige sider, og jeg tror, at vi fik en “master” med tegningerne på til at lægge under, så vi kunne tegne dem af. Jeg kunne godt lide at tegne, men så godt, mener jeg nu heller ikke, jeg var.

### Lactosan

Den fabriksbygning, som far arbejdede på i Ringe, eksisterer ikke mere. Fabrikken blev revet ned, da man byggede den nye fabrik tæt ved motorvejen.

Lactosan skænkede byen en skulptur, der med sine trekanten symboliserer flødeosten.

