



# 17. december Til fest hos Gudrun





I aften skal vi til fest. Det er Gudrun, som fylder 50 år. I hendes have har de rejst et stort træhus, og det er derinde, festen skal holdes. Ulrik og jeg har fået lov til at komme med, selv om festen mest er for voksne, men vi kender også Gudrun rigtig godt, for det er ovre hos hende, vi ser fjernsyn. Hun er den eneste i byen, der har fjernsyn, og Ulrik og mig får som regel lov til at komme ind og se børnetime, når vi har lyst. Vi kommer altid i god tid og sætter os stille ned foran fjernsynet. På skærmen er der et ur, der viser hvad klokken er, så vi venter spændt på, at børnetimen skal begynde. Vi ser tit noget med dukken Ditte eller Andy Pandy, som leger og ler, men det bedste er, når Jørgen Clevin er i fjernsynet. Han laver altid en masse sjove ting i papir og pap, og det er næsten altid noget vi selv kan prøve at lave bagefter. I sidste uge viste han, hvordan man kan lave en flyvemaskine i papir, og da jeg bagefter prøvede at lave en lisom' hans, virkede den og fløj flot gennem stuen. Nogen gange er der også noget, de voksne gerne vil se. Så sidder de i Gudruns stue, snakker og drikker kaffe og ser fjernsyn. Mor og far vil gerne se Kvit eller dobbelt, men det synes jeg nu ikke er særlig sjovt.

Men i dag skal vi til fest. Ulrik og jeg skal ha' vores fine tøj på. Det er vores matrostøj, og det er så fint, at vi kun har det på nogle få gange om året. Til jul og til afdansningsbal i danseskolen. Jeg synes bukserne kradser lidt, men mor synes nu, at vi er så fine. Der hører en lille fløjte til mit matrostøj, som jeg kan blæse i. Det har Ulrik ikke og det er han lidt sur over.

Vi skal ha' brilliantine i håret. Det klistrer, men lugter nu meget godt. Mor reder os begge to foran spejlet, jeg skal ha' "skilgang", som jeg sagde, da jeg var lille. Nu er vi fine og så skal vi af sted.

Gudrun står i uden for træhuset, som er pyntet fint med blomster og tager imod sine gæster.

- Godaften – godaften. Velkommen – det var godt I kunne komme.

Alle ønsker Gudrun til lykke med fødselsdagen, og alle er i godt humør. Jeg kan se at Per og Niels Kresjan også er kommet, men de sidder helt nede i den anden ende.



Det er Rasmus Skaffer, der står for maden og serveringen. Han står nede bagved og kommanderer med alle tjenerne.

Vi får først suppe. Det kan jeg godt li', bare ikke melbollerne, så dem får mor. De voksne drikker vin til maden og Ulrik og mig får en Messina-sodavand.

Efter suppen skal der holdes taler. Der er mange, der gerne vil sige til lykke til Gudrun, og fortælle lidt om, hvor rar hun er, men det bliver hurtigt lidt kedeligt at høre på. Bare vi kunne gå ned i den anden ende og lege med Per og Niels Kresjan. Men mor siger, at nu skal vi sidde stille og hun ikke vil høre noget vrøvl. Ellers kunne vi være blevet hjemme.

Langt om længe er talerne færdige. Så skal vi ha' mere mad. Jeg kan næsten ikke spise mere, og Ulrik har heller ikke lyst til det kød, som nu serveres. Vi venter til desserten. Mor har hvisket noget om, at vi måske skal ha' is.

Jeg er ved at være godt øm bagi af at sidde på den hårde træbænk, og jeg begynder at kede mig lidt. De voksne snakker og ler og skåler. Mor er blevet lidt rød i hovedet og ryger cigaretter. Det plejer hun ikke, så det ser lidt underligt ud.

Ulrik og mig er ved at blive lidt søvnige, så mor sir' til far, at nu går hun hjem og putter os, så vil hun komme tilbage senere.

Med mor i hånden går vi hjem, der er ikke så langt, vi skal bare over på den anden af vejen. Det er helt mørkt omkring os, men vi kan lige se det mørke omrids af mejeriet .

Vi får ret hurtigt tøjet af og inden længe ligger vi begge to i vores senge. Mor ber' aftenbøn med os og siger, at hvis der sker noget eller vi bliver bange, så ved vi jo, hvor hun er. Jeg nikker, jeg skal nok passe på Ulrik.

Da mor er gået og har slukket lyset ligger vi helt stille.

- Jeg drak 5 sodavand, sir' Ulrik pludselig fra sin seng.

- Jeg kunne da drikke 6. Men jeg er jo osse den største.

Jeg trækker dynen godt om mig; lægger hånden om Bamse og lidt efter sover jeg.



## Hvordan var det i virkeligheden?



*Her boede Gudrun.*



*En flot fyr i matrostøj!*



*Festen hos Gudrun.  
Det er mor til venstre med en cigaret i  
hånden. Normalt røg hun ikke, men til  
fester syntes hun, det hørte sig til. Senere  
blev hun en rigtig cerutryger.  
Efter mor sidder jeg og så kommer Ulrik  
med hagesmæk i gang med suppen.*